

RESA TILL ETIOPIEN OKT-NOV 2018

HBE planerar en resa till Etiopien i höst. Eller rättare sagt två alternativ till att besöka landet, med gemensamt program i Etiopien. I priset ingår mat, transporter och boende i Etiopien.

1. Det ena blir med Turkish Airlines och avresa från Landvetter fredagen den 26 oktober kl. 11.00 med mellanlandning i Istanbul. Ankomst Addis Abeba sent på kvällen kl. 23.40
9 dagar i Etiopien. Hemresa den 5 november.
2. Det andra alternativet är med Ethiopian Airlines från Arlanda fredagen den 26 oktober på kvällen kl. 21.50. Direktflyg med ankomst till Addis Abeba lördag morgon 6.20. Inrikes flyg till de historiska platserna Lalibela och Axum i norra Etiopien. 13 dagar i Etiopien. Hemresa den 8 november.

För båda grupperna följande gemensamma program:

Lördag 27 oktober	Incheckning på hotell. Sightseeing i Addis, växling av pengar, besök på marknad osv. Presentation.
Söndag 28	Gudstjänstbesök. Besök på museum. Middag på Top View.
Måndag 29	Introduktion till gatubarnsarbetet. Besök på skolor, hem, väveriet.
Tisdag 30	Till Arba Minch, 50 mil söderut. Hotell.
onsdag 31	Till Chenchä, 6 mil uppför berget. Besök på Multi Purpose Centre, fängelset. Boende på WSGs gästhem
Torsdag 1 november	Till Langano. Vila och bad
Fredag	Till Addis.
Lördag	Besök på silkesväveri, Kechene Women potters. Utvärdering tillsammans med WSG/Bright Star
Söndag 4 nov	Fritt program, bestäms senare.
ALT 1: Måndag 5 nov	På söndag kväll till flygplatsen, Hemresa 01.50, till Istanbul 7.25 Från Istanbul 9.15, till Landvetter 10.50
ALT 2: Måndag 5 nov	Flyg till Lalibela 8.15 – 9.15
Tisdag 6 nov	Flyg Lalibela till Axum 10.40 – 11.20
onsdag 7 nov	Flyg Axum till Addis 10.00 – 11.30
Torsdag 8 nov	Besök på Mekane Yesuskyrkans kvinnoarbete Hemresa på kvällen 23.50. Hemkomst Arlanda 5.40

Reseledare Kersti Karlsson, Kåge och Svante Annerhult, Smålandsstenar.

Vi bor på ett enkelt hotell centralt i Addis Abeba. Vi ser gatubarnsarbetet Win Souls for God och Hope for Children in Ethiopia, besöker deras Rest Centre, deras skolor och yrkesutbildningar i Addis Abeba.

Sedan åker vi på en 50 mils bussresa söderut genom det böljande etiopiska landskapet till staden Arba Minch där vi övernattar. Sedan åker vi uppför berget till staden Chenchä, varifrån många av gatubarnen kommer. Där bor vi i deras gästhem och ser deras Multi Purpose Centre, skola och besöker fängelset där WSG har förbättrat tillvaron för fångarna. Vi tar en annan väg tillbaka till Addis Abeba och stannar vid sjön Langano där vi kopplar av och reflekterar över vad vi upplevt.

Tillbaka till Addis besöker vi ett par intressanta platser, med vävning och keramik, samt utvärderar resan tillsammans med ledarna för gatubarnsarbetet. Därefter åker några hem och andra har några dagar kvar.

Etiopien har inte bara en hisnande vacker natur utan också en gammal rik kultur. Vi flyger norrut till staden Lalibela med 11 underjordiska kyrkor från 1200-talet. Därifrån flyger vi vidare till staden Axum, där drottningen av Saba sägs ha bott. Tillbaka i Addis träffar vi några av dem som arbetar med Mekane Yesus kvinnoarbete.

Alt. 1. Med Turkish Airlines från Göteborg, 9 dagar i Etiopien Pris ca 12.000. Bagage 30 kg. Anmälan till Christofer Rogestedt, christofer.rogestedt@svenskakyrkan.se. Tel 0738-30 34 32

Alt. 2 Med Ethiopian Airlines från Arlanda 13 dagar i Etiopien, inklusive inrikes flyg till Lalibela och Axum. Pris ca 15.000 Bagage 2 x 23 kg per person. Anmälan till Kersti Karlsson, kersti80@gmail.com Tel. 070-2632396

Eventuellt överskott av resan tillfaller föreningen HBE.

Betala 1600 snarast, till HBEs konto Plusgiro 408352-3. Resten senast 1 september 2018.