



Hopp för Barn i Etiopien
stödforening för Win Souls for God & Hope for Children in Ethiopia

Nyhetsbrev från HBE

vinter 2016

Då har vi lagt år 2015 bakom oss. Det har varit ett år präglat av stora utmaningar, både i Sverige och i världen. För HBE har det varit ett år där vi kan se resultat av det tuffa revisionsarbete som både WSG och HCE har genomgått de senaste åren. Nu kan vi se att det leder till förändringar som vi hoppas blir positiva för de som får del av organisationernas arbete. Den största förändringen är att WSG och HCE tydligare än innan separerat sitt arbete i två självständiga organisationer, som delar historia och förhoppningsvis också en lång och rik framtid. De båda samarbetar även fortsättningsvis kring t.ex. skolorna.

Med detta nyhetsbrev vill styrelsen för HBE tacka för allt stöd och engagemang som HBE fått under året och önska alla medlemmar och givare ett gott nytt år!

Styrelsen



Notera datum för årsmötet i kalendern!

Läs mer om programmet för årsmötesdagen på hemsidan. Alla är välkomna till föredrag och lunch!

Presenttips!

Du vet väl att du kan få gåvobrev att ge bort vid olika högtider? På hemsidan finns tomma gåvobrev att själv skriva ut som gåva i samband med dop, bröllop, begravning och högtidsdag. Vill du ha ett personligt ifyllt blad eller till ett annat tillfälle ordnar vi det snabbt om du kontaktar oss (se nedan).

Skicka din gåva via HBE på pg 40 83 52-3. Skicka sedan ett mail till oss (info@hbe.nu) och ange vad du vill ha för hälsning på gåvobrevet samt din adress eller skriv ut ett själv från hemsidan (www.hbe.nu). Har du inte tillgång till dator så kontakta Louise på 0708-879856 så får du hjälp.

Det var med sorg i hjärtat vi i början av december mottog beskedet att en av WSG/HCE:s grundare Tariku Wondimu Sharew alltför tidigt lämnat jordelivet.

HBE:s styrelse uttrycker sitt varma deltagande i sorgen till Tarikus fru och familj. Hans gärning kommer att leva vidare i de många vars liv han påverkat och förändrat till det bättre.

Vi som fick förmånen att träffa honom kommer att minnas hans engagemang, humor och stora hjärta.

Styrelsen



Evas syfabrik

Eva Annerhult har sedan 2006 varit delaktig i Hopp för barn i Etiopien. Hon syr kassar, sadelskydd, ljuslyktor mm, som hon säljer och låter 75-80% gå till HBE, eller i vissa fall till andra hjälpprojekt. Är du intresserad av någon produkt får du gärna maila eller ringa till Eva och beställa (eva.annerhult@gmail.com/070-300 59 26). Här är några exempel på vad hon tillverkar.



Ljuslyktor 70 kr + porto
Sadelskydd 150 kr + porto
Kassar 150 kr + porto



Tygerna får jag ofta av Smålandsstenar stolfabrik som tillverkar kvalitetsmöbler, bla stolen Lilla Åland, samt Essmans, en tygaffär på orten.

Golf för Afrikas barn

För andra året i rad anordnades en golftävling på Rydö golfbana där inkomsterna delades mellan GoloMolo-föreningen i Malmö och Hopp för barn i Etiopien. I år gav tävlingen 13088:-, dvs HBE fick in 6544 kronor. Ett stort TACK till Bittan och Tomas Axcgården som stod som arrangörer! (Bittan längst till höger)



Mariannes konstkalender

Sedan flera år gör jag en tryckt konstkalender, som säljs till förmån för HBE. Den innehåller fotografier av egna alster i olika tekniker som akvarell, pastell, olja, akryl, textilt måleri samt keramik och naturfoton. Jag tar upp beställningar innan tryckning. Av årets kalender kan det finnas några enstaka kvar, så först till kvarn gäller.... Du är hjärtligt välkommen att ringa, sms:a eller maila mig för beställning av 2017 års kalender.

Marianne Lundström
Amazing Art

amazingart.Lundstrm7@gmail.com, 070-332 79 18

HBE:s resa till Etiopien 2016

Till min fru Susannes och min stora glädje bestämde sig Kersti Karlsson i våras att i HBE:s regi arrangera ännu en resa. För två år sedan gjorde vi vår första resa till Etiopien, som arrangerades av annan Etiopien-vän. Vi såg mycket fram emot att få komma tillbaka.

Vi var 14 personer, i olika åldrar och från spridda delar av Sverige, som möttes i Arlandas andaktsrum, där vi presenterade oss för varandra och höll en kort andakt. Kersti vistades själv sedan två månader i Addis Abeba, eller kort och gott "Addis". Efter en natts flygresor möttes vi av Kersti och Mengistu, som tillsammans med Kersti skulle bli vår engelsktalande värd och guide på resan, och vår glada busschaufför. Mengistu är till vardags personalansvarig hos WSG. Han är i grunden lärare och brinner särskilt för WSG:s skolor, som drivs i stadsdelen Entoto.



Under de första två dagarna i Addis bekantade vi oss med staden. Man drabbas direkt av den stora fattigdom och nöd som finns bland tiggande gatubarn, gatungdomar, mammor med småbarn och handikappade människor i alla åldrar. Vi fick besöka många av de verksamheter som WSG och HCE bedriver. På WSG:s kontor fick vi presentation av organisationen, bl.a. genom en film från en svensk givargala, vilken handlade om dess arbete med att få barnslavar i Addis att kunna återvända till sina hemstäder. På bakgården fanns en liten lokal med tre vedspisar, där några kvinnor lagade hela 600 lunchportioner om dagen, som serveras till gatungdomar i verksamheterna och till skolbarnen. Vi besökte Entoto school, där barn från fattiga familjer får skolgång, fria måltider och skoluniformer, tillgång till hälsovård osv. Även barn och ungdomar, som tyvärr är satta i arbete, får skolgång under ett antal timmar per dag. Vi fick också besöka WSG:s hem för unga kvinnor som tagits ut från prostitution. Där hade man satsat mycket för att skapa en trygg och vacker miljö.

Vi blev även mycket väl mottagna av HCE, där vi visades yrkesutbildningar för f.d. gatubarn/-ungdomar. Ungdomarna fick social träning och

utbildning i restaurangarbete/matlagning, frisörutbildning eller vävarbete. Vi passade på att köpa några underbart vackra sjalar.

Besöken och intrycken var så många och starka att vi efter två dagar kändes som om vi hade varit där i en vecka. Därefter var det dags att resa vidare ca 50 mil söderut till staden Arba Minch. Vägen är ganska nyanlagd, men att resa tar ändå lång tid eftersom vägarna trafikeras av åsnekärror och får- och boskaps-hjordar. Färden gav möjlighet att få se variationer av bebyggelse, natur och klimat; bördiga fält, torra slätter och mjuka gröna berg och kullar, små byar och bosättningar samt städer. Från hotellet i Arba Minch, vilket låg på en bergskant hade vi en sagolik utsikt över skogar, sjöar och en bergskam mellan två sjöar, kallad "Bron till himlen".

Nästa morgon bar det iväg upp i bergen till den lilla staden Chencha.

Där bedriver WSG och HCE arbete bl.a. med rehabilitering av gatungdomar, som återvänt från Addis, och med förebyggande arbete med familjer för att förbättra försörjningen och förhindra att de luras att skicka barn och ungdomar till Addis. Vi fick också vara med om ett omtumlande besök i stadens fängelse, där WSG samarbetar med fängelseledningen för att skapa drägligare förhållanden och för möjligheten att evangelisera. Tack vare finansiellt stöd från annan partner hade WSG byggt hallar för vävstolar, britsar till sovsalarna, köpt madrasser m.m. Förhållandena var mycket enkla, men ändå mycket bättre än tidigare. Vi vandrade runt med fängelsechefen och endast en vakt mitt bland 700 fångar, utan att känna oss otrygga.



På söndagen gick vi på gudstjänst i en liten kyrka. Förkunnelsen, bönerna och sångerna var minst sagt karismatisk och engagerad. Vi deltog med liv, sång och lust under de första två timmarna av gudstjänsten. Därefter bar det tillbaka en östligare väg mot Addis. Här märktes den torra vintern och våren av. Delar av Etiopien hade på 30 år inte fått så lite regn under regnperioden som i år. Vi stannade till på en lodge vid Langanosjön för en dags skön relax. Tillbaka i Addis skildes snart delar av gruppen åt. Medan flertalet åkte vidare med flyg till Lalibela och Axum i norr för att uppleva tidig kristen kultur, var vi två som stannade kvar en sista dag i Addis innan vi flög hem. Mengistu guidade Addis och visade fler av WSG:s verksamheter. Vi fick bl.a. höra en ung man, som tidigare levt på gatan, berätta om sina läkarstudier. Genom Independency Project, som får allt stöd av HBE, får tidigare gatuungdomar husrum och finansiellt stöd under sin studietid.

De positiva intrycken under resan, av allt det goda arbete som WSG/HCE uträttar överskuggar – märkligt nog - den fattigdom och annan nöd som är så närvarande. Alla verksamheter, som jag tidigare bara hört och läst om, blev levande. Organisationerna har holistiskt synsätt, som präglas av tron på Jesus, kärlek till medmänniskor och av praktiskt arbete för att göra Addis och Etiopien till en bättre plats att leva på för så många barn och ungdomar, som resurserna räcker till. Behoven är omättningsbara, men även deras engagemang att göra mer. Dina förböner och ditt stöd behövs. Behöver jag säga att ta chansen att resa dit – om tillfälle ges och du har möjlighet?

Johan Rappman



Partners meetings 2015

Partners meetings (PM) hölls den 29 oktober för HCE och 30 oktober och 1 november för WSG i Addis Abeba. Denna gång representerades HBE av Kersti Karlsson och mig. För min del var det första gången som jag var med på PM, och det var några intensiva och intressanta dagar jag fick tillsammans med de andra partners som också samlar in pengar till WSG och HCE. Jag fick också ytterligare tid till att själv besöka och samtala med de som arbetar i de en del projekt. En dag hade jag glädjen att besöka några av de flickor vi stöttat via Independency Program, och just den dagen hade tre av dem tagit examen, en som hårfrisör och två inom matlagning. Det var roligt att höra dem berätta om sina planer för framtiden, där en av dem drömde om att kunna öppna en egen restaurang om några år.

PM för WSG respektive HCE innehöll sådant som normalt avhandlas på årsmöten, såsom verksamhetsberättelser, ekonomisk redogörelse, verksamhetsplan samt budget för nästa år. Dessutom samtalade vi mycket om visioner och strategier för framtiden. Det var roligt att samtala med de andra partners från olika länder och känna att vi är många som är engagerade för samma sak. PM för WSG pågick under två dagar, och under den första dagen fick vi även möta några barn, ungdomar och en familj som berättade om sina liv och hur de får hjälp med sjukvård, skolgång och annan utbildning. Mötena började och slutade med lovsång och bön.

Sammanfattningsvis är mitt intryck att WSG och HCE, som den senaste tiden arbetat med att dela upp sig, omorganisera sin verksamhet och ta fram delvis nya arbetsformer, har klarat av detta bra. Både WSG och HCE har förnyat sina styrelser och tagit in bl a juridisk expertis utifrån. Detta tycks ha fallit väl ut. Det är tydligt att båda organisationerna har tyckt att denna tid varit jobbig, men att man nu efteråt ser att arbetsformerna blivit bättre och att detta kommer att gynna verksamheten i framtiden. Mina samtal med Gizachew, Yonas, styrelseledamöter och andra som har olika uppdrag inom WSG och HCE visar att man troget arbetar vidare med att stödja fattiga och utsatta barn och unga, burna av sin kristna tro och kärleken till sina medmänniskor.

Glöm inte att ta med WSG och HCE i era förböner!

Eva Forsell Aronsson