

Resa 1: 25 oktober – 7 november 2017

Reseledare Karin Gezelius, Norrköping och Berhanu Yismaw, Addis Abeba.

Flyg med Ethiopian Airlines till Addis Abeba.

Gatubarnsarbetet Win Souls for God firar i år 20-årsjubileum. Gruppen tar del av deras firande i Addis Abeba. Vi tar också del av deras verksamhet i Addis Abeba: Rest Center, skolorna, kliniken, kanske något skyddat boende. Ev. nattvandring för de som önskar.

Gudstjänst i en Mekane Yesuskyrka i Addis Abeba.

Sedan åker vi på en 55 mils bussresa genom det böljande etiopiska landskapet söderut till Chenchä, högt uppe i bergen ovanför Arba Minch. Därifrån kommer många av gatubarnen.

Där bor vi i deras gästhem och ser deras Multi Purpose Centre, skola och besöker fängelset där WSG har förbättrat tillvaron för fångarna. Är med på gudstjänst både i fängelset och hos Mekane Yesus kyrkan. Vi vandrar runt i byn eller kanske rider vi till någon närliggande by och övernattar i någons hydda tillsammans med familj och djur.

På väg tillbaka mot Addis Abeba åker vi vidare utför berget mot staden Hawassa, som ligger vackert vid Hawassasjön. Där ser vi ett gatubarnsarbete, en avknoppning av WSGs arbete, tar del av pingstkyrkans aktiviteter bland studenter och i församlingen. Ev. bad i varma källor i Wondo Gennet.

Vi får vila och avkoppling innan vi återvänder till Addis Abeba där vi dricker kaffe enligt gammal tradition i landet och förbereder hemresan.

13 dagar i Etiopien. Pris ca 16.000 kronor.

Betala 4000 snarast, till HBEs konto Plusgiro 408352-3. Resten senast den 1 september.

Anmälan till Karin Gezelius, [k.gezelius@gmail.com](mailto:k.gezelius@gmail.com) -Mobiltelefon 070-4399727

**Arrangör: Föreningen Hopp för Barn i Etiopien [www.hbe.nu](http://www.hbe.nu)**

Resa 2: 28 februari -14 mars 2018

Reseledare Kersti Karlsson, Kåge och Svante Annerhult, Smålandsstenar.

Flyg med Ethiopian Airlines från Arlanda till Addis Abeba, samt inrikes flyg till de historiska städerna Lalibela och Axum.

Vi bor på Mekane Yesus gästhem på Entotto i norra delen av Addis Abeba.

Vi ser gatubarnsarbetet Win Souls for God och Hope for Children in Ethiopia, besöker deras Rest Centre, deras skolor och yrkesutbildningar i Addis Abeba.

Sedan åker vi på en 55 mils bussresa söderut genom det böljande etiopiska landskapet till staden Chenchä, varifrån många av gatubarnen kommer. Där bor vi i deras gästhem och ser deras Multi Purpose Centre, skola och besöker fängelset där WSG har förbättrat tillvaron för fångarna.

Vi tar en annan väg tillbaka till Addis Abeba och stannar en heldag vid sjön Langano där vi kopplar av och reflekterar över vad vi upplevt.

Etiopien har inte bara en hisnande vacker natur utan också en gammal rik kultur. Vi flyger norrut till staden Lalibela med 11 underjordiska kyrkor från 1200-talet. Därifrån flyger vi vidare till staden Axum, där drottningen av Saba sägs ha bott.

Tillbaka i Addis firar vi gudstjänst i en Mekane Yesus-kyrka, och träffar några av dem som arbetar med Mekane Yesus kvinnoarbete. Vi besöker också något eller några av museerna i staden, samt kanske Fistulasjukhuset och ett silkesväveri.

13 dagar i Etiopien. Pris ca 17.000.

Betala 4000 snarast, till HBEs konto Plusgiro 408352-3. Resten senast 1 januari 2018.

Anmälan till Kersti Karlsson, [kersti80@gmail.com](mailto:kersti80@gmail.com)  
Mobiltelefon: 070-2632396

**Arrangör: Föreningen Hopp för Barn i Etiopien [www.hbe.nu](http://www.hbe.nu)**